

Afrika- maand

Vanaf morgen werken we vier weken lang, van 16 februari tot 16 maart, over het thema: **Afrika**.

Trommel workshop voor kinderen

Aanstaande woensdagochtend 20 februari om 10 uur hebben we een mooie vakantie- activiteit voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Jaron Hommes gaat met de kinderen Afrikaanse ritmes trommelen. Je waant je even in het Afrikaanse oerwoud...

De workshop duurt tot 12.00 uur. Degene die zijn/ haar kind(eren) weer ophaalt, is welkom om 11.45 u. Dan kunnen de kinderen nog even laten horen wat ze hebben geleerd. Geef je dus snel op om dit niet te missen!

Boekbespreking

Er zijn veel boeken geschreven over het leven in Zuid Afrika en die zetten we de komende weken centraal.

Eén van deze boeken is getiteld *Dit is mijn land*, van Simon Bruinders. Over dit boek houden we op 9 april een boekbespreking.

Zuid-Afrika, 1939. In een dorpje aan de voet van de bergen droomt meubelmaker Abraham ervan om met de jonge onderwijzeres Stella een gezin te stichten op een stuk grond dat van hem zal zijn. Maar al kort na hun huwelijk voert Abrahams levensreis hem de oorlog in, dwars door Afrika, waarna hij als een getekend mens terugkomt bij Stella. Moedig probeert hij de draad weer op te pakken, maar keer op keer delft hij het onderspit in de ongelijke strijd tegen het onrecht dat apartheid heet. Toch houdt Abraham vol. Als zijn kinderen het maar beter zullen krijgen dan hij - daar heeft hij alles voor over.

'Dit is mijn land' is het levensverhaal van een eenvoudig man in een land waar je huidskleur je lot bezegelde. Het geeft een uniek en indrukwekkend beeld van de veerkracht van een hechte gemeenschap, dwars tegen alle onrecht in. Simon Bruinders baseerde deze authentieke vertelling op het leven van zijn ouders.

Willt u / wil jij **deelnemen aan deze boekbespreking**? Geef je dan op in de winkel, via e-mail of telefoon. De boekbespreking is dus op **dinsdag 9 april**.

Vanaf **19.30** uur inloop met koffie/ thee en wat Afrikaans lekkers.

Aanbevolen en van harte welkom!

Het boek is natuurlijk bij ons te koop, de prijs is € 19,99.



Opruiming

Van de opruimingsboeken zijn er al heel wat verkocht, maar er zijn nog steeds heel mooie boeken tussen te vinden. Om het extra aantrekkelijk te maken, krijgt u **tijdens de Afrikamaand 10 % extra korting** op één boek uit de opruiming, maar koopt u er twee, dan krijgt u 20% korting. Bij drie 30%, bij vier 40% en bij vijf of meer boeken zelfs **50% korting** op de toch al lage prijs. Mooier kunnen we het niet maken. **Sla nu je slag!**

